

12-2005 Cảm Nghiệm Mùa Vọng: Phải Chăng Người Công Giáo Trông Đợi Đấng Cứu Thế Đến

CẢM NGHIỆM MÙA VỌNG: PHẢI CHĂNG NGƯỜI CÔNG GIÁO TRÔNG ĐỢI Đấng CỨU THẾ ĐẾN

Trải qua hơn 2000 năm Giáo Hội Công Giáo đã nói lên một điều duy nhất là "chúng ta hãy sẵn sàng vì Con Người đến trong giờ phút chúng ta không biết". Cho đến nay, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng: thế giới này vẫn không có điều gì xảy ra? Thế giới vẫn còn đó, đời sống vẫn tiếp tục! Trong năm 2000, nhiều người lo sợ "trái đất" này sụp đổ, nhưng thời gian vẫn tuần tự hết ngày này qua ngày kia, không có gì thay đổi! Vậy có gì phải lo lắng, phải trông đợi? Chúng ta đã nghe và đã nhìn thấy, ngay trong xã hội chúng ta đang sống là một xã hội vật chất cuồng nhiệt, lối cuốn chúng ta vào trạng thái bận rộn, đôi khi bức bối, nhưng trong mỗi người chúng ta không thể không nghĩ đến, ngày, giờ chúng ta thay đổi, giờ đó chúng ta phải đến, vậy khi nghĩ đến điều đó, chúng ta chờ gì? Đợi gì? Theo lịch sử Giáo Hội và trong Kinh Thánh dạy rằng: Thiên Chúa đã chuẩn bị cho thế giới Đức Giêsu Kitô đến thế gian lần thứ I. Ngay trong Cựu Ước các Tiên Tri đã tiên đoán Đấng Message đến trong thế gian, nhưng với đức tin người Công Giáo xác tín rằng "Đức Kitô đã đến" và điều tiên đoán ấy đã trở nên sự thực. Vậy trải qua hơn 2000 năm lịch sử ơn cứu độ đã và đang thể hiện trong thế giới loài người và loài người đã nhận ra Thiên Chúa trong quá khứ và thể hiện qua Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài đã đến thế gian và hiện diện trong thế gian, không một ai trong loài người có thể phủ nhận sự thật này. "Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh". Tuy thế Giáo Hội còn dạy rằng: Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong Vinh Quang lần thứ hai vào ngày sau hết. Với niềm tin Công Giáo thì điều này chắc chắn sẽ phải xảy đến, nhưng chúng ta "không biết ngày giờ nào Con Người lại đến". Chúng ta không biết trước, do đó Giáo Hội mời gọi người tín hữu: hãy sẵn sàng, và Mùa Vọng là mùa giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đón Đức Kitô đến lần thứ hai và Ngài sẽ gặp gỡ mỗi người chúng ta. Như Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta hãy xét lại tâm hồn và dọn đường cho ngay thẳng: vì bây giờ là thời gian chúng ta phải vứt bỏ đi những gì làm đen tối tâm hồn và thay vào đó một hào quang là Đức Giêsu Kitô. Chúa cũng đã truyền dạy chúng ta phải tỉnh thức, cả thể xác lẫn tinh thần, về thể xác tránh những trể nãi, ươn hèn, về tinh thần tránh sự bạc nhược và nhút nhát để vứt bỏ đi những lo lắng, đau khổ và những căng thẳng nặng nề trong đời sống hằng ngày, hãy loại bỏ mọi thứ, ngoại trừ Thiên Chúa, và hãy đi tìm Ngài, đón Ngài vào trong tâm hồn chúng ta vì Ngài đến thì tính ươn hèn trể nãi sẽ phải ra đi, tính hèn nhát, buồn phiền Ngài sẽ không chế và Ngài sẽ ban cho chúng ta một sức mạnh vô biên, đó là sức mạnh Chúa Thánh Thần. Mùa vọng cũng còn là một cơ hội lớn giúp chúng ta phục hồi, điều mà người Kitô hữu đang mong đợi theo lời hứa đã được khởi sự nơi Đức Kitô, được triển khai, khi Chúa Thánh Thần được cử đến và hiện nay đang hiện diện trong Hội Thánh Ngài và chính nơi Hội Thánh, đức tin dạy chúng ta biết được ý nghĩa của cuộc sống trần gian, với niềm hy vọng đạt được của cái nước trời đời sau. Giáo Hội cũng còn mong muốn chúng ta hiểu rõ điều này là Đức Kitô đã giáng thế một lần duy nhất khi Ngài nhập thể mang thân phận loài người, vì thế, ngày hôm nay bất cứ giờ phút nào Ngài cũng sẵn sàng lại đến với chúng ta, để ở trong tâm hồn chúng ta và ban ơn Thánh dồi dào cho chúng ta. Như vậy để nghênh đón Đức Kitô chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo lòng trí theo đúng cách thức các tổ phụ trong Cựu Ước, qua lời nói và gương lành trong đời sống. Trong tâm tình Mùa Vọng, chúng ta hãy đánh thức sự ngủ yên của lòng trí, hãy đứng dậy vinh danh Thiên Chúa trên chốn trời cao và bình yên dưới thế cho người thiện tâm. Người Công Giáo chúng ta vẫn ghi nhớ trong Mùa Vọng năm 2001, ngày 14 tháng 12 Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi hết thảy chúng ta hãy ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và Ngài cũng đã kêu gọi các tôn giáo cùng đến thành Assisi ngày 24/1/2002 để mọi tôn giáo có dịp góp phần vào lời cầu nguyện xin Thiên Chúa làm giảm đi tình hình căng thẳng và tạo nên sự đoàn kết trong thế giới hôm nay. Trong dịp này Ngài đã trưng dẫn một câu trong sách Isaiah rằng "xin cho nước này không còn vung kiếm chống đối nước kia và cho họ không còn gây chiến tranh với nhau". Ngài nhấn mạnh: "Hòa bình là điều rất cần thiết cho nhân loại và đặc biệt cho phần Đất Thánh mà nỗi buồn và nỗi lo sợ đang hiện diện nơi đây". Đức Cố Thánh Cha cũng nhắc nhở chúng ta điều quan trọng là phải canh tân đời sống, đổi mới chính mình và một điều quan trọng khác nữa là trong Mùa Vọng người tín hữu hãy lần hạt mân côi vì nó là con đường tốt nhất giúp chúng ta gặp Đức Kitô trong ngày Giáng Sinh. Đức cố Thánh Cha đã nhắn nhủ