

4-2006 Lá Thư Gửi Bạn

Lá Thư Gửi Bạn Ái Nhi rất thân mến! Lâu lắm hôm nay mới viết cho bạn, để mong được chia sẻ với nhau vài suy tư nhỏ nhỏ bạn nhé. Dầu vắng lâu, bạn vẫn luôn gần mình trong tâm tưởng. Đố bạn biết vì sao? Vì tên bạn đẹp lắm: Tình Yêu Nhỏ. Tình Yêu Nhỏ làm mình liên tưởng ngay đến cây nến Phục Sinh, càng nghĩ đến bạn nhiều. Tình Yêu Nhỏ ví như cái tim đèn yếu ớt bé bỏng, nhưng được bao bọc cẩn thận, gần như được nâng niu che chở trong cây sáp ong thật lớn; tượng trưng cho Tình Yêu Lớn Lao của Chúa Giêsu Kitô và ánh sáng Phục Sinh của Ngài. Sợi Tình Yêu Nhỏ ấy được hấp thụ vào Tình Yêu Lớn. Đêm Chúa Phục Sinh đã trở nên rực sáng giữa một bầu tối tăm âm u. Đem lại niềm vui, tin yêu cho mọi người. Bạn Ái Nhi! Chúng ta hôm nay không chỉ là bạn; mà hơn thế nữa, đã trở thành chi thể của nhau. Bạn và tôi là những thành phần thân thương trong Gia Đình con cái Thánh Phaolô Trở Lại. Chúng ta được điểm phúc nhờ sức mạnh Phúc Âm soi sáng, thúc đẩy, đã tiếp nhận được ơn gọi riêng của mình: Gia nhập Gia Đình Bác Ái Phaolô - Những người đang sống đời sống hoán cải (Nội quy Gia Đình Bác Ái Phaolô - Sứ Mạng và Mục Đích: Chương II, khoản 1). Chúng ta đang trên hành trình sống đức tin, trong suy nghĩ và hành động, thiết tưởng phải cố gắng làm sao giống Chúa Giêsu Kitô qua những chặng đường khổ nhục, đau thương trên thập giá. Chúng mình một mối tình chết cho người mình yêu. Đó là mẫu mực của mình phải không bạn? Tuy nhiên bạn và tôi vốn từ bụi đất, yếu đuối, mỏng dòn. Chính Thánh Phaolô cũng đã nói: "Sự gì chúng ta muốn thì không làm được, trái lại điều không muốn chúng ta dễ dàng làm". Vì vậy, chúng ta cần cố gắng vươn lên, chẳng những từng ngày, mà từng mỗi một giây phút, phải không bạn - Phúc Âm gọi là Hoán Cải. Bạn thân mến, qua Hội Thánh, Chúa ban cho chúng ta một phương thế hoán cải hữu hiệu nhất là bí tích Hòa Giải. Nơi đó Chúa tỏ lòng thương xót và nguồn mạch ân sủng Chúa ban cách đặc biệt, dồi dào. Biết rằng qua bí tích Thanh Tẩy, chúng ta đã được thánh hiến trong Đức Kitô. Nhưng bao lâu chúng ta còn sống trên mặt đất thì còn vướng mắc, lem luốc bởi tội lỗi, cho nên luôn luôn cần phải tắm gội trong ơn nghĩa Chúa qua các bí tích Chúa đã lập ra cho chúng ta phải không bạn. Thánh Phaolô cũng đã hoán cải, một cuộc hoán cải vĩ đại. Sau lần ngã ngựa, mắt được mở ra. Từ đó Ngài luôn luôn suy tư và hành động theo con đường Chúa Giêsu đã qua - Bằng lòng chết cho người mình yêu. Ngài đã nói Ngài chỉ được an bình khi Ngài được yên nghỉ trong Đức Giêsu Kitô. Bạn ơi! Gương Thánh Phanxicô cũng để lại cho chúng ta một phương thế để nên thánh. Ngài đã loại bỏ những gì gây cản trở việc tiến tới con đường nên trọn lành, đó là: Danh vọng, của cải, gia đình và những khó khăn, nhất là BẢN THÂN. Thánh Phanxicô đã loại bỏ được cái khó nhất là chính bản thân mình để ôm hôn người cùi. Gia đình Bác Ái Phaolô chúng ta nói chung, bản thân bạn và tôi nói riêng, chưa làm được, hay nói đúng hơn khó làm được việc ôm hôn người cùi. Nhưng ít nhất, một cách nào đó chúng ta cũng góp phần xoa dịu những tâm hồn khổ đau, làm giảm bớt những cơn đói cơm rách áo của những kẻ khốn cùng, bằng việc làm của Gia Đình Phaolô. Đó không chỉ là niềm vui của họ mà còn là của chính chúng ta, khi biết lắng nghe và đáp lời mời gọi của Chúa, phải không thưa bạn? Bạn ơi! Dầu trong cuộc sống mình có nhiều cố gắng để vươn cao - Nhưng khó khăn, thử thách luôn có đó. Chúng mình cần giúp đỡ nhau, nhắc nhở nhau mỗi khi gặp khó khăn trở ngại, hãy nhìn lên Chúa mình chịu treo trên thập giá để đủ sức chấp nhận những thử thách luôn bủa vây, giăng lưới, thì mình mới tỏ được lòng tín thác, cậy trông vào ơn Chúa, sống lời Chúa: "Vác thánh giá mọi ngày mà đi theo Thầy". Ái Nhi thân mến! Bằng cách nào? Có phải trên đường đời, bạn và tôi khi gặp những trái ý, khổ đau, nên can đảm nhặt lấy? Tất cả sẽ trở nên như những hạt giống tốt. Mà hạt giống thì không phải để trang hoàng lơ lửng trên cành cây đón gió lành và hưởng hoa thơm trái ngọt, nhưng phải bị chôn vùi xuống lòng đất, bị mục nát, "đến thời" mới nảy mầm và cây xanh được mọc lên với nhiều hoa trái - Bạn nghĩ sao? Vậy từ nay bạn và tôi càng phải cố gắng hơn, giúp nhau sống tinh thần khổ chế, chay tịnh không phải chỉ bằng cơm bánh mà từ cả trong tư tưởng, lời nói đến việc làm tự nguyện. Nhất là điều Chúa ưa thích: Thi hành việc bác ái - Chúng ta cần nhớ lời Thánh Phaolô đã nói: "Nếu anh em dời được núi non hay làm được tất cả những việc lạ lùng mà không có lòng mến cũng ra vô ích". Bạn và tôi được gọi là người tín hữu của Đức Giêsu Kitô, đang theo dấu chân của Thánh Phaolô Trở Lại. Chúng ta cần phải chiến đấu với chính mình để chỗi dậy, hướng thượng, nhìn lên